

De Klepper



In deze klepper lees je **kampverhalen,**
leidingsvoorstellingen, inschrijvingsprocedure,
weetjes, en nog veel meer!

Klepper nr. 1 – jaargang 33 – september 2019

Redactie

Leiding en leden
Scouts Ravels

Realisatie en ontwerp

Kato Van Criekeinghe

Verantwoordelijke uitgever

Scouting Ravels
Jachtweg 42 c
2380 Ravels

Leden van scouting Ravels
ontvangen de klepper gratis.

De klepper is een uitgave van
scouting Ravels.



**Scouting
Ravels**

DE KLEPPER

Voorwoord	p. 3
Hoe inschrijven?	p. 4
Inschrijven en uniformverkoop	p. 5-6
Kamp	p. 7
Uniform	p. 8-9
Jaarthema	p. 10
Afscheidsnemende leiding	p. 11-19
Kapoenen	P. 20-31
Kw'kes	p. 32-42
Spelletjes	p. 43-44
Jonggivers	p. 45-57
Givers	p. 58-69
Jins	p. 70-88
Hopper	p. 89
Wist-je-datjes	p. 90
Fotofinish	p. 91
Gegevens leiding	p.92

VOORWOORD

Beste lid, ouder, grootouder, oud-leiding en/of sympathisant, De vakantie is ten einde, het schooljaar is alweer enkele weekjes van start gegaan en de blaadjes beginnen stilletjes aan van de bomen te vallen. Allemaal voortekenen van een geweldige gebeurtenis: de start van het nieuwe scoutsjaar!

Alles ziet er naar uit dat het ook dit jaar weer een fantastisch jaar gaat worden: enthousiaste leden, een kersverse gemotiveerde leidingsploeg en mooie herinneringen aan een fantastisch kamp in Oudsbergen.

Want jongens, jongens; wat hebben we het deze zomer nog goed gehad daar in de Limburg. Een prachtige locatie, (heel) warm weer, voldoende verfrissing, denderende activiteiten... En niet te vergeten natuurlijk: het verrukkelijke eten. Dikke merci aan alle leden, leiding en kookleiding die hebben bijgedragen aan dit fantastische kamp.

Jammer maar helaas brengt een nieuw scoutsjaar ook slecht nieuws met zich mee. We moeten namelijk afscheid nemen van 9 kanjers van leiding. Lise, Janne, Siebe, Lotte, Nadine, Pieter, Lisse, Emile en Mathias: we gaan jullie verdomd hard missen! Jullie jarenlange inzet voor de scouts zal door niemand vergeten worden. Een heel dikke merci en hopelijk zien we jullie nog vaak passeren aan de scoutslokalen!

Gelukkig staan er ook dit jaar weer enkele nieuwe leiders en leidsters klaar om deze grote voetsporen te vullen. Tom, Yannick, Paulien, Eva, Yari en Louise: wij zijn er zeker van dat jullie dat met verve gaan doen!

Op de volgende pagina's kan u de beste en zotste kampverhalen, de gekste wist-je-datjes en natuurlijk de voorstelling van onze gloednieuwe leidingsploeg terugvinden. Leesplezier verzekerd dus!

Alvast een schitterend scoutsjaar toegewenst & een stevige linker!

De groepsleiding,
Dries en Hendrik

Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingsprocedure is eenvoudig. De leden die vorig jaar ingeschreven waren, zullen een mail ontvangen om te betalen. Voor de nieuwe leden bestaat het inschrijven uit 3 delen.

1. Gebruiker aanmaken (voor nieuwe leden)

Vanaf juni 2018 gebruiken wij op onze website een loginsysteem. Met dit systeem kunnen wij de privacy waarborgen van onze leden in verband met foto's en gegevens.

Om een login aan te maken gaat u naar onze website 'https://scoutingravels.be' en klikt u rechts bovenaan op 'registreren'. Vul het formulier in en klik op 'inschrijven'. U ontvangt een mailtje om uw gebruiker te bevestigen.



2. Leden inschrijven

Een kind inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar doet u door uzelf in te loggen op onze website. Hiervoor moet u reeds een gebruikersnaam hebben (zie puntje 1 hierboven).



Eenmaal ingelogd klikt u rechts bovenaan op uw eigen emailadres. Klik hierna op 'lid toevoegen' en volg de instructies. U kan meerdere leden toevoegen onder één gebruiker.

3. Betaling

Bij een correcte inschrijving ontvangt u een email met duidelijke instructies omtrent de betaling. Het lidgeld bedraagt €40,00 en dient overgeschreven te worden naar het correcte rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling.

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer zowel gegevens als betaling in orde zijn!

Inschrijvingsdagen en uniformverkoop!

Speciaal voor onze nieuwe leden, organiseren wij inschrijvingsdagen! Op 13 en 20 oktober zit de leiding vanaf 17u paraat om alle nieuwe spruitjes in te schrijven. Daarnaast kan ook kledij besteld of gekocht worden.

13 & 20 oktober

Vanaf 17.00u

**Nieuwe leden inschrijven
en kleren kopen/bestellen (voor iedereen!)**

Inschrijvingsgeld moet niet ter plaatse betaald worden, dat gebeurt via overschrijving (cfr. supra). Kledij en tekens worden wel meteen betaald. Zie hieronder de prijzen.

Sjaaltje (eerste gratis)	€5,00
Hemd	Kindermaat: €35,00 Volwassenmaat: €38,00
Rok of broek	Kindermaat: €33,00 Volwassenmaat: €40,00
Trui (ook kindermaten!)	€20,00
T-shirt	€10,00
Ook tweedehandsartikelen te verkrijgen aan de helft van de prijs!	

INSCHRIJVINGSDAGEN EN UNIFORMVERKOOP

Deze tekens zijn te koop op de scouts (zie blz.9 hoe ze op het hemd moeten):



Provincieschildje Antwerpen: 0,75 euro



België en Europa: 0,60 euro



Vlaamse leeuw: 0,60 euro



Belofteteken: 0,60 euro



Internationaal kenteken: 2,75 euro

Het volgend kamp is nog redelijk ver af maar toch willen we jullie al melden dat de data dit jaar iets anders zullen zijn dan de voorbije jaren (zie hieronder).

Nog een extra dankjewel aan de plaatselijke landbouwers voor de aardappelen en paprika's met name Sels en Vermeiren en de verschillende (groot)ouders die ons voorzien hebben van courgettes. Deze zijn van pas gekomen. De ijsjes van Van Gils waren een welgekomen verfrissing. Onze oprechte dank!!

Kampdata 2020:

Kapoenen: 24 t.e.m. 29 juli

Kw'kes: 22 t.e.m. 29 juli

Jonggivers: 19 t.e.m. 29 juli

jins en givers; nog niet bekend



UNIFORM

De 'regels' betreffende onze uniformen zijn als volgt:
Kapoenen en kw'kes dragen een sjaaltje. Vanaf jonggivers komt daar ook een hemd bij. Jongere takken mogen, maar moeten geen hemd hebben. Daarnaast kan je ook scoutstruien, scoutsbroeken en -rokken bestellen op de dagen van de uniformverkoop (13 en 20 oktober).
Een uniform ziet er liefst zo uit:



UNIFORM

De tekens op het hemd hangen zo:



Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de uniformverkoop. Als u later nog tekens, broeken, rokken, hemden,... wil bestellen, kan dat bij Hopper. T-shirts, truien en sjaaltjes van scouts Ravels kunnen ENKEL tijdens de uniformverkoop (13 en 20 oktober) op de scouts gekocht worden. Hopper levert zijn bestellingen gratis bij de Banier (Turnhout).

In één woord **'Scoutmoedig'** samengevat kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen voor een jaarthema dat uitdaagt ...

Leden en leiding worden volgend jaar uitgedaagd te gàn voor avontuur in vele opzichten: op verkenning durven springen of tuimelen en het risico nemen even te verdwalen, om na vallen en opstaan - misschien mét wat blauwe plekken - te landen met uitzicht op het onverwachte.

Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te zoeken, niet énkél langs verre tochten of over hoge bergen maar ook samen, onderweg met elkaar. Dit jaarthema wil jonggidsen aanmoedigen hun beste Frans boven te halen om de drinkbussen te vullen, wil jonge welpen moed inspreken om samen door een donker bos te wandelen en wil straffe verkenners een hart onder de riem steken om het toe te geven als ze net niet over een hoge kabelbaan willen stappen. Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met roekeloosheid of stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen tonen van angst of onzekerheid, lef hebben om ongewoon

grappig te zijn, luisteren naar elkaar en het mogen uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse mening of ongezien talent.

Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar is en als scout of gids hoorbaar en zichtbaar standpunt in te nemen om bezorgdheden te delen. Dat kan in de kleine omgeving van een eigen groep of breder, in de grote wereld van buurt tot brede samenleving.

© *Scouts & Gidsen Vlaanderen*



AFSCHEIDNEMENDE LEIDING

Omdat we dit jaar tot onze grote spijt afscheid moeten nemen van 9 super fantastische leiding verdienen ze allemaal een stuk van een liedje aangepast aan hun scoutscarrière. Geschreven met heel veel liefde om hen te bedanken voor de oneindig goede zorgen en plezier. Zoals jullie wel weten... afscheid nemen bestaat niet en wanneer de mensen slapen

De wereld gaat dicht
En dan denk ik aan de jinco
Want daar brandt nog licht 😊

1 jaar leiding:

Mathias:



Oh, m'nen blauwe geschelpte- De Strangers
Allee kom, kom kom kom Mathias kom
Braaf kom kom, allee kom kom

Ik zen de Mathias, ge meug et wete.
Bij het kot van de gewone scouts.
Ma na zen ik weit versleten
En de scouts dat ging niet meer.

En na gaan we aaw hard missen
Van Ravels tot in Weld
Was ik soms echt gevat
En wete wat de scouts dan zee

Ooh mene gewone Matthiaaas
Gij zijt Menne lievelings dooby
Ooh menne gewone Matthiaaas
Ge ligt in os bovenste schuif
Ge zeh' gah begod, den droogste zot

Emile:



Big girl - Mika

Emile, you are beautiful

Elf jaar, in de scouts
Da's al een lange tijd, ik zeg
Emile you are beautiful
Spijtig dat je stopt
Kinderen vinden je tof, screaming
Emile you are beautiful

Je neemt je loopschoenen, en traint elke da-ag
Met veel overtuiging
En een grote lach
Je bent respectvol
Net als een bever
Na al deze jaren
Vergeten we jou nooit

Emile you are beautiful
Emile you are beautiful
Emile you are beautiful

3 jaar leiding:
Lisse:

Sweet but psycho- Ava Max
Oh, je bent leuk en zot ja
dat vinden we top ja
elke zondag o-o-o-op de scouts
Oh, je bent leuk en zot ja
dat vinden we top ja
elke zondag o-o-o-op de scouts

Sinds de givers, zorg jij voor sfeer
we missen je, elke zondag weer
De booster luid, met je danskunsten
ja wie zal nu ... ons leren jumpen?

Ooh ooh,
je hebt een hard van goud, maar soms een
beetje stout
Een spits - vo - gel
altijd heel - ac - tief,
bij iedereen geliefd.

Oh, je bent leuk en zot ja
dat vinden we top ja
elke zondag o-o-o-op de scouts
Oh, je bent leuk en zot ja
dat vinden we top ja
elke zondag o-o-o-op de scouts



Pieter:

Ik mis oe- Katastroof

Ik mis oe schone lach, elke zondag op de scouts
Oe impulsief gedoe, oe zoeken naar iets stouts
Ik mis oe versleten atlanten die ge droeg tot 's
avonds laat
Het ruikske van oe scheten en oe wekker als em
al bestaat

Oe inzet voor de groep en het maken van de
sfeer
En oe harde werken verbaast ons keer op keer
Ik mis oe vele mopkes waar iedereen mee lachte
Oe jeugdig enthousiasme tot in de late nachte

Oe acteertalenten en oe oh zo zotte stoten
Welk rolleke dan ook, het paste als gegoten
Ik mis den levenslustige barry, den Dirk voor alle
maten,
Ge bent nog altijd welkom ook al staat ge me de
late!



5 jaar leiding:

Lotte:

Things We Lost In the Fire-Bastille

Lot - te we gaan u missen
Lot - te we hadden het goe
Al wat we beleefden
Staat voor eeuwig in ons hart

Het is de lach, van ons Lotte
Het is de lach, van ons Lotte Lotte Lotte
Het is de lach, van ons Lotte
Het is de lach, van ons Lotte Lotte Lotte

Oh we maakten veel plezier
Met jou hier op de scou-outs
Met jouw speels enthousiasme
Was niets te moeilijk voor jou-ou

Je gaf het aaaaaaallemaal
Het was een eer om met jou er te staa-aan
Oh opgewekte maki,
Wie gaat nu 't berichtenblad schrijven?



Het is de lach, van ons Lotte
Het is de lach, van ons Lotte Lotte Lotte
Het is de lach, van ons Lotte
Het is de lach, van ons Lotte Lotte Lotte

Nadine:

Brabant- Guus Meeuwis

Dag lieve Nadine
Oh jij zotte trien
Je verlaat ons nu al
Maar we gaan je nog zien

Je gaat naar Aruba
Een tropisch eiland
Maar leg je scoutshemd
Nog niet aan de kant

Boxtel, Texel, Dessel
Wat was het nu weer?
Met jou in de leiding
Het was echt een eer

Ennnnn... je was nooit alleen
Je hebt het goed gehad
We gaan je heel hard missen
Oh jij lieve Nad
Met je gele Jeepke
Kwam je overal
En dacht je aan de tafkafdt
En een tof scoutsbal



Siebe:

Confetti in m'n sokken- Gekkenhuys

Confetti in z'n zokken

Ge ziet em altijd staan

4 jaar de kw'kes

Da heeft em goe gedaan!

Hij was echt nen topper

Met hem is 't altijd sfeer

Het mopke van de Nicolas

da werkte elke keer

Confetti in z'n zokken

En hij gaat alsmaar door

Als 't was om te roddelen

dan stond em weer vanvoor

Lachen, praten, dansen

Op de scouts voelt hij zich thuis

Speels schaap, we gaan u missen

Ge waart de papa van het huis!



6 jaar leiding:

Janne:

Springen- Zanger Kafke

Ik ken Janne van de scouts,
maar beter van de Jinco
Na al die zotte jaren,
ben jij nog altijd welkom

De zoveelste Klepper,
je deed het keer op keer
Waar je ook was,
je zorgde voor de sfeer

Je was de moeke van de scouts,
De Jackie voor de vrienden,
Op het eind van de dag,
Was je voor een dansje weer te vinden

We gaan je missen, zotte Jack,
en jouw acteertalent
Je kon elke tak
Als een fluitje van een cent

Gaat de scouts hetzelfde zijn, nu ons zakje is
gestopt?
Met haar en-thou-siasme zet ze alles op z'n kop
Hou je goed, sfeervolle maki en kom zeker nog
eens terug
Houdoe en bedankt, en hopelijk tot vlug!



Lise:

Alles kan in Wonderland- K3

Lise, jij gaat weggaan
Na 6 jaar ontzettend veel plezier
Maar dan mag je niet vergeten dat je altijd
welkom bent
Want we kunnen jou hier toch niet missen

Jij was altijd aanwezig,
met de glimlach die je bij je had
Hoe moeten wij beginnen aan een jaartje
zonder jou?
En dat is voor ons toch niet hetzelfde

Je bent geliefkoosd, laat ons lachen, dansen,
springen van geluk
Je wil vliegen als een geliefde vink
Je wil alles eens proberen want wie weet waar
je beland
Wie doet mee, wie doet mee met Luyts?

Waar Luyts is, gaan wij zijn
Waar wij zijn, zal Luyts zijn
Een feest zal pas fijn zijn
Als Lise erbij kan zijn
Zowel op zondag als op vrijdag
Zet die krukken aan de kant
Alles kan in Luytskesland!





Kampverslag 2019:



Vrijdag 26 juli

De kapoenen komen aan op de kampplaats om hun nieuwe avontuur te starten. Ze gaan namelijk naar een nieuwe school, genaamd Zweinstein. Na hun bedjes te hebben geïnstalleerd en na een grondige rondleiding rond het terrein gaan we eerst de maagjes vullen. Zo hebben we in de namiddag genoeg energie om onze eerste opdracht te vervullen.



Die opdracht is een hele belangrijke opdracht. We moeten namelijk de 4 huizen nog vrijspelen! Bij elke opdracht die we voltooien, wordt een huis vrijgespeeld. Zo werd vandaag Griffendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich geopend. Wat hebben we hier allemaal voor moeten doen? We hebben moeten laten zien hoe goed we als team kunnen spelen, hoe handig we met ballen zijn, hoe sterk we zijn en nog zoveel meer! Maar wat zijn de huizen zonder leerlingen? Zo werden de kapoenen in een ceremonie verdeeld in de 4 huizen. De strijd om het beste huis is van start gegaan!

KAPOENEN



Zaterdag 27 juli

Nadat de kapoentjes allemaal fris en fruitig wakker waren geworden, kon de strijd tussen de 4 huizen beginnen. Ze vlogen er al direct in met een spannend spel waarbij ze een kwartet moesten vormen van allerlei betoverde voorwerpen. Het ene team was net iets sneller dan het andere en zo werden de eerste punten al snel binnen gehaald. Nadat we een stevige boterham met choco hadden gegeten, konden de kapoenen beginnen aan het echte werk. De grote, vettige laddercompetitie die alleen de stoerste kapoenen zouden



doorstaan. Zo hebben de kapoenen een verf gevecht, een bloembad en verschillende andere uitdagingen overleefd. Op het einde van de dag waren de kapoenen bijna onherkenbaar van de viezigheid. Daarom was het tijd voor een verfrissende douche.



Zondag 28 juli

Na weer een zalige stille nacht, moesten de kapoenen vandaag hun beste wandelschoenen aantrekken. Het ging een vermoeiende dag worden waarbij ze enkele kilometers moesten afleggen. In de voormiddag waren de weergoden niet zo goed gezind en trokken er enkele regenbuien over. Maar dat hield onze stoere kapoenen niet tegen om punten te verdienen. We speelden een bosspel waarbij ze zoveel mogelijk land moesten veroveren om zo Harry Potter te helpen. Later op de dag gingen de kapoenen het dorpje verkennen. Ze konden zonder hulp van de leiding hun weg vinden aan de hand van enkele foto's. Op hun pad vonden ze enveloppen met uitdagingen erin. Die voerden ze natuurlijk zonder probleem uit. Na deze zware dag hadden de kapoenen wel een klein extraatje verdiend. Zo kwam de grote Perkamentus op bezoek en toverde hij een echt tovenaarsfeestje voor de kapoenen. Er waren toverdrankjes, lekkere chipjes en gezellige spelletjes.



KAPOENEN

Maandag 29 juli

Na al die toffe en intensieve spelletjes konden de kapoenen dan eindelijk eens een dagje tot rust komen. De dag begon met groepsspelletjes, bommetje, feestje op de boot en over-onder waar de huizen tegen elkaar vchten met jong en oud. Na een voormiddag ravotten met heel de scouts kwam een namiddag zwemmen. Een groot zwembad



voorzien van een binnenbad en buitenbad. Buiten gingen de kapoenen maar al te graag van de glijbaan af en door het wildwaterbad, binnen probeerde ze met zoveel mogelijk vriendjes in de jacuzzi te gaan.

Na een uiteindelijk toch wel vermoeiende dag hadden de kookouders scoutsstoemp voorzien om terug op krachten te komen. En ja hoor, ze aten allemaal dubbel zo veel.



Dinsdag 30 juli

Dinsdag 30 juli, de grote dag. De dag waar we het hele kamp naar uit hebben gekeken. Het enige echte grote kampvuur!

KAPOENEN

De kapoenen bereidden heel de dag dansjes voor en maakten zich klaar voor de leukste avond van het kamp. Natuurlijk mocht op deze belangrijke dag de grote barbecue niet ontbreken. De kookouders hebben heel de dag groentjes gesneden, vleesjes gebakken, slaatjes gemaakt... Kortom, we



werden nogal verwend daar. In de avond was het dan zo ver. De kapoenen konden hun dansjes tonen aan heel de scouts. Het was een écht feest. Wist je dat de kapoenen zelfs 'Het Avondlied' helemaal alleen konden zingen zonder de leiding?

Woensdag 31 juli

Het kamp zat erop. Maar voor we naar huis konden moest er nog van alles gebeuren, de koffers moesten nog worden ingeladen, we moesten het terrein nog proper maken, opruimen,... Dit was sneller gebeurd dan gedacht! Gelukkig... Zo konden we nog spelletjes spelen voor we naar huis gingen gaan!! Maar van al dat werken en spelen krijg je honger... Gelukkig stonden de kookouders klaar met nog heel veel lekkere restjes van de BBQ! Mmm... Zo kwamen al snel de ouders aan op hun kapoentjes terug op te halen. Wat gaan we het missen!





Beste kapoenen

We willen jullie eerst en vooral proficiat wensen voor alle punten die jullie met de huizen hebben verdiend! Jullie hebben laten zien dat jullie teamspelers zijn, geen opgevers en niet vies zijn van een beetje vuil. Proficiat hiervoor!

Ook willen we jullie nog bedanken voor het ontzettend leuke kamp. We hebben ervan genoten en wij hopen jullie ook.

Groetjes

Jullie liefste leiding

Lisse – Ferre- Hanne- Louis- Mathias –Karl
– Pieter – Rune

Leidingsvoorstelling:

**Kapoenen, kapoenen, kapoenen
Zo zal het berichtenblad elke week beginnen
Kapoenen, kapoenen, kapoenen
Elke week van 14u tot 17u een ander spel overwinnen
In het begin kruipend door de boom
En gaan we tellen
Op het einde rond de kapoenenboom
En gaan we al zingend vertellen:**

**Kapoen zijn is plezaaant
We hebben altijd heel veel LOL
Kapoen zijn is plezaaant
We hebben altijd LOL
1-2-3 SWIIIIIIIIING**

Beste ouders en kapoenen

Het scoutsjaar is van start gegaan en dus zijn we weer klaar voor een mega bangelijk jaar. Op de scouts gaat dit samen met plezier en nieuwe vriendjes maken. En dit jaar zal dat dus niet anders zijn. De scouts gaat bijna elke week door op **zondag van 14u tot 17u**. Deze 3 uurtjes spelen we met onze kapoenen een geweldig spel. Tussendoor geven we een kleine drink- en plaspauze. Hier krijgen ze dan de enige echte Scoutscola (water).

Wij hopen uiteraard weer heel veel bekende gezichten terug te zien. Maar ook met heel veel nieuwe gezichten hopen wij kennis te mogen maken. Omdat het voor deze nieuwe gezichten ook allemaal nieuw is, hebben zij uiteraard de tijd om te ontdekken of scouts wel echt iets voor hun is, daarom mogen ze enkele keren gratis komen proberen.

De leiding is er al volledig klaar voor! Jullie toch ook?

Stevige linker ;)
Louise, Eva, Yari, Jasper, Tuur en Sven

!!!KAPOENENWEEKEND!!! Dit zal doorgaan van **zaterdag 9 november 14u tot zondag 10 november 16u**

KAPOENEN

Help jouw nieuwe kapoenenleiding om de 4 verschillen te zoeken!
Lukt het jou?
Dan ben je zeker klaar om er volledig in te vliegen dit scoutsjaar.

Zoek de 4 verschillen



Naam: Sven (Po) Willems

Totem: Toegewijde Herdershond

Studie:

Communicatiemanagement

Hobby's: De Teletubbies kijken, lopen en Scouts

Lievelingseten: Pasta

Grootste droom: Ooit echt meedoen in De Teletubbies. En mooie natuurreizen maken.

Grootste angst: Niet meer kunnen spelen met mijn vrienden.

Favoriete spelletje: Alle spelletjes, maar vooral bosspelletjes en Dikke Bertha

Lievelingszinnnetjes: Het is precies of allee & Al maar goed dat gij nog naar school gaat ze manneke!



Naam: Yari (lala) Peeters

Totem: Verrassende stekelstaarteekhoorn

Studie: Haarstylist

Hobby's: Scouts natuurlijk

Grootste droom: Vliegen naar Toverland

Lievelingseten: Macaroni met heel veel kaas

Grootste angst: Muizen en spinnen

Favoriete spelletje: Alles, maar vooral schipper-mag-ik-overvaren

Lievelingszinnnetje: 10 meter kiekendraad



Naam: Tuur (zonnetje) De Kinderen
Totem: Bewuste arassari
Studie: Sociaal cultureel werk
Hobby's: Voetbal en scouts
Grootste droom: ...
Lievelingseten: Een frutje heb ik al wel is geire
Grootste angst: slangen
Favoriete spelletje: pleinspelletjes en een goei bosspel
Lievelingszinnetje: lekker 4 bollen cream glasse in men klos



Naam: Louise (dipsy) De Kinderen
Totem: volhardend stokstaartje
Studie: orthopedagogie
Hobby's: voetbal, tennis en natuurlijk scouts!
Grootste droom: op de wolken een dutje doen
Lievelingseten: champignons met mosterd
Grootste angst: de zee en vissen
Favoriete spelletje: dorpspelletjes en dirigentje
Lievelingszinnetje: vroeger he...



KAPOENEN

Naam: Eva (beer) Dierckx
Totem: standvastige chimpansee
Studie: Orthopedagogie
Hobby's: voetbal, scouts
Grootste droom: dansen op de maan
Lievelingseten: alles met honing, ribbetjes
Grootste angst: het donker
Favoriete spelletje: beertje, beertje hoelaat is het?
Lievelingszinnetje: Liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.



Naam: Jasper (tinky winky) Rens
Totem: Doordachte Bij
Studie: Electromechanica
Hobby's: Scouts natuurlijk!
Grootste droom: een reis maken naar Japan
Lievelingseten: Frietjes met een berenhap en een beetje tartaar
Grootste angst: Doodgaan
Favoriete spelletje: stoere kampen bouwen
Lievelingszinnetje: Jhaa , ge hebt gelijk!





Kampverslag 2019:**Harry Potter**

Dit jaar was het kamp thema Harry Potter en we besloten alle leden in te delen in de vier huizen: Zwadderich, Griffioendor, Huffelpuf & Ravenklauw. Heel het kamp lang probeerden we spelletjes te spelen in functie van deze huizen. Het huis dat op het einde de meeste punten had, was gewonnen. Je kon punten winnen voor je huis als je een spel kon winnen of als je bijvoorbeeld heel braaf was geweest. Maar je kon natuurlijk niet enkel punten winnen, je kon er ook verliezen. Je verloor punten als er mensen van je huis 's nachts uit hun bed moesten gehaald worden of als ze een spel slecht meespeelden.



Dag 1 :

Nadat alle kw'kes hun spullen geïnstalleerd hadden en ze hun ouders hadden uitgewuifd, werd het dringend tijd dat ze Harry Potter gingen helpen met "Hij die niet genoemd mag worden" te verslaan. Natuurlijk kon Harry Potter niet iedereen gebruiken om te helpen. Harry had ons een test gestuurd, zodat hij te weten kwam wie hij echt kon gebruiken in zijn team. Bij de test werden de 6 zintuigen van alle kw'kes getest. S' Avonds werden de kw'kes nog verwend met een spannend verhaal en werden ze voorbereid op het nachtspel. De kw'kes trokken ten strijde en versloegen een slangenmonster.

Dag 2 :

De kw'kes begonnen de dag met een spel waarbij ze te weten moesten komen wie de ouders van Harry Potter verraden had aan Voldemort. Ze ontmaskerden de dader aan de hand van een cluedo. In de namiddag had Harry Potter zijn onzichtbaarheidsmantel aangetrokken. De kw'kes verzamelden toverspreuken en toverdrank om uiteindelijk Harry terug zichtbaar te maken. We sloten de dag af met een Harry Potter Quiz.

Dag 3 :

De derde dag begon vol spanning, want de leiding had die nacht vernomen dat Voldemort naar ons toe kwam en iedereen wou uitroeien. Zowel de leiding als de kw'kes waren nog niet sterk genoeg om Voldemort te verslaan, dus zat er niets anders op om te vluchten naar een veilige locatie. We vertrokken op avontuur aan de hand van een kaart die een postduif ons bezorgd had.

Oh ja, ondertussen hadden we ook nog een leuk dorpspel gespeeld.



Dag 4 :

De kw'kes hadden dus ontdekt dat Voldemort nog levend is. Ze besluiten het heft in eigen handen te nemen en trainen zich onder leiding van hun leiding. De Strijders Van De Scouts (SVDS) worden zo in het leven geroepen.



Dag 5 :

In de voormiddag moesten de kw'kes zoveel mogelijk speciale toverkrachten proberen te verzamelen door middel van een memoryspel. Het doel van het spel was een zo goed mogelijke tovenaar te worden om Voldemort te kunnen verslaan. Het spel van de namiddag volgde het spel in de voormiddag op. Nadat iedereen toverspreuken verzameld had, was het tijd om Voldemort echt te verslaan. Dit probeerde de kw'kes door propjes papier op het lichaam van Voldemort te schieten. Na zwoegen en zweten was het gelukt! Samen hadden we Voldemort verslagen.

We sluiten de dag af met een groot verkleedfeest met muziek, chips en drankjes om met heel Zweinstein te vieren dat Voldemort verslagen is!



Dag 6 :

De 6de dag begon net zoals alle andere dagen, met een lekker ontbijtje. Na dit overheerlijk ontbijt begon de groepsdag. In de voormiddag speelde we groepsspelen met alle leden en leiding van de scouts. Na deze vermoeiende en warme voormiddag was het tijd voor wat afkoeling en besloten we om te gaan zwemmen met heel de groep. Na het zwemmen konden we genieten van ons avondeten, dit was de overheerlijke SCOUTSSTOEMP. Na deze vermoeiende dag besloten we om op tijd te gaan slapen want het was ten slotte de laatste avond voor het kampvuur en daar moesten we goed voor uitgerust zijn.



KW'KES

Dag 7 :

De laatste volledige dag was aangebroken en iedereen was al vroeg uit zijn slaapzakje en veldbedje. In de voormiddag konden de kw'kes al een dansje/actje verzinnen voor bij het kampvuur. In de namiddag hebben we nog een klein spelletje gespeeld tot het tijd was om te gaan genieten van de heerlijke BBQ, bereid door onze geweldige kookouders. Na het avondeten was het al bijna tijd voor het kampvuur en daar hebben onze kw'kes hun danstalenten laten zien aan de rest van de scouts. Het was al laat en alle dansjes en actjes waren gedaan dus toen was het tijd om te gaan slapen, maar we zongen natuurlijk eerst nog het avondlied.



Dag 8:

De laatste dag was aangebroken en na een lekker ontbijtje moesten we nog een beetje opruimen. Na het opruimen konden we nog genieten van de overschot van de BBQ. Daarna was het al bijna tijd om afscheid te nemen van jullie. Maar niet voor dat we nog voor een laatste keer het kamplied meeschreeuwden uit volle borst.



Leidingsvoorstelling:

Naam: Karl

Feestdag: Dag van de Arbeid

Lievelingseten: Pannenkoeken

Lievelingsdranken: rode grenadine

Quote: "Carrière maken is van zakgeld
naar een zak geld"

Hobby's: SCOUTS, lopen & zwemmen

School: Thomas More Turnhout

Bijnaam: Kakke

Totem: Wereldwijze klipdas

Lievelingsliedje: Rood (Marco Borsato)

Grootste geheim: Ik heb een verslaving aan de kleur rood



Naam: Louis

Feestdag: Dag van de jeugdbeweging

Lievelingseten: "ne goeie frut"

Lievelingsdranken: ice tea

Quote: "Maakt u nie druk, dat doet de
compresseur wel."

Hobby's: SCOUTS en nog eens SCOUTS

School: Ku Leuven in Gent

Bijnaam: Lovis

Totem: Avontuurlijke Steenarend

Lievelingsliedje: WC Experience - Solex

Grootste geheim: Ik heb geen geheimen...



Naam: Tom
Feestdag: Kerstmis
Lievellingseten: Pizza met een frutje
der op
Lielvelingsdrinken: ice tea green
Quote: "Als iedereen aan zichzelf
denkt wordt er aan iedereen gedacht"
Hobby's: SCOUTS!
School: UGent
Bijnaam: Azjoena
Totem: Doordachte Saki
Lielvelingsliedje: One love – Bob
Marley
Grootste geheim: Ik draai met
vinylplaten



Naam: Anneleen
Feestdag: Pasen
Lielvelingseten: Ovenschotel
Lielvelingsdrinken: ice tea
Quote: Het leven is zoals een
currywurst, je moet het zelf speciaal
maken
Hobby's: Scouts
School: KU Leuven
Bijnaam: Leentje
Totem: Speelse distelvink
Lielvelingsliedje: Mooi – Marco
Borsato
Grootste geheim: Ik slaap nog
steeds met knuffels



Naam: Nick
Feestdag: Vaderdag (ik ben geen papa)
Lievellingseten: Pannenkoeken
Lievellingsdrinken: Sprite
Quote: Het leven is al kort genoeg, lach als je nog tanden hebt!
Hobby's: SCOUTS
Bijnaam: Michell
School: ik ben vorig jaar afgestudeerd
Totem: Impulsief Nijlpaard
Lievellingsliedje: beautiful people – Ed Sheeran
Grootste geheim: "in mijnen tijd was alles beter" maar stiekem vind ik het nu ook wel goed



Naam: Mander
Feestdag: nieuwjaar
Lievellingseten: stoofvlees met kroketjes
Lievellingsdrinken: champieter
Quote: " Liever te dik in de kist dan een feestje gemist"
Hobby's: SCOUTS
School: Artesis Plantijn Antwerpen
Bijnaam: mandhond
Totem: ondeugende agame
Lievellingsliedje: Three littlebirds ~ Bob Marley
Grootste geheim: soms kijk ik naar Disney Channel terwijl ik dit niet mag van mijn mama en papa



KW'KES

Naam: Hanne

Feestdag: Moederdag

Lievelingseten: scoutsstoemp met extra veel kaas en mayonaise

Lievelingsdrinken: cola zero

Quote: lach zolang je leeft, want je leeft zolang je lacht

Hobby's: scouts natuurlijk!!!

School: Thomas More Geel

Bijnaam: kabouter, dwerg of hobbit

Totem: empathische chinchilla

Lievelingsliedje: Pretty shining people – George Ezra

Grootste geheim: Ik kijk nog steeds onder mijn bed voor ik ga slapen



SPELLETJES

Kan jij de scout naar de tent brengen?



SPELLETJES

Vind jij de woorden die in het rooster staan?

M	F	Q	S	J	O	R	R	E	N	Q	H	U	W
U	N	S	R	E	V	I	G	G	N	O	J	S	J
L	S	P	S	T	U	O	C	S	H	E	V	R	I
D	Y	Z	M	V	H	L	T	L	A	I	R	E	N
U	T	J	J	A	P	M	H	E	M	W	I	D	S
C	R	O	G	K	K	N	T	M	K	W	E	U	K
O	T	B	N	A	K	N	S	A	I	C	N	O	C
Y	S	Y	I	P	K	I	E	G	S	N	D	K	S
O	O	B	D	O	S	W	M	T	E	C	E	O	R
B	B	X	I	E	I	W	K	D	N	E	N	O	E
K	B	V	E	N	U	S	E	E	A	E	Z	K	V
G	F	U	L	E	B	L	P	D	S	V	T	C	I
P	Y	U	T	N	K	S	L	E	V	A	R	S	G
E	W	R	R	E	I	Z	E	L	P	W	S	X	X

- BOS
- JINS
- KOOKOUDERS
- LEIDING
- SCOUTS
- VRIENDEN
- GAMEL
- JONGGIVERS
- KWKES
- PLEZIER
- SJORREN
- VUUR
- GIVERS
- KAPOENEN
- LEDEN
- RAVELS
- TENTENKAMP



Kampverslag 2019:
Jonggiverkamp 2019



Dag lieve jonggivertjes,

Wat was me dat voor een jonggiverkamp?! Sjaaltjes pikken bij de bosspelen, zoetigheid krijgen bij het dorpspel, vol bruine zeep hangen bij de waterspelletjes, helemaal in het zweet staan bij de pleinspelletjes, eindelijk eens afkoelen door te zwemmen, goed mee sjoeren aan onze shelter, hout zagen en hakken, bospoepen na teveel eten, 's nachts wegglijpen naar de Chiro, laten zien hoe taai we zijn op de fiets, rijk worden in de casino, mee giechelen met de roddelblaadjes van Fien, ... We hebben het allemaal gehad en wij hopen dat jullie er evenveel van genoten hebben als jullie favoriete leiding 😊 Hieronder blikken we terug op de leukste en zotste momenten van ons stampvolle kamp.



Dat de jonggivers geen wespenvrienden zijn, is ook heel duidelijk geworden dit kamp. Onder het motto: **'Wespen steken niet'** zijn er heel veel wespen van het leven beroofd. Ze werden op verschillende manieren gedood die zo goed als altijd succesvol waren.

Doodknippen terwijl ze aan het eten zijn van de confituur; vangen onder een beker, eventjes schudden en er dan op slaan... Verschillende technieken werden gebruikt.

Uiteindelijk kwam er zelfs een wedstrijd van: om ter meeste wespen doden. De winnaar (met meer dan 30 wespen) was Wannes Meijvis, hij was de meesterwespender van het jonggiverkamp 2019!



(Aan alle ouders: wees gerust, we hebben slechts één slachtoffer gehad van wespensteek ... Warre, dutse toch 😊)

Na al enkele dagen vol toffe activiteiten en plezier was het eindelijk tijd voor onze langverwachte driedaagse. Oorspronkelijk hadden we het zotte plan om helemaal naar het drielanden punt te fietsen maar door de ondragelijke hitte hebben we onze route ingekort en zijn we naar het prachtige Maastricht gefietst. Op de heenweg hebben we vele bergen getrotseerd.

Gelukkig zijn de jonggivers echte doorzetters en is iedereen met veel zwoegen en zwieren altijd boven geraakt. Tijdens de middag had iedereen nood aan wat afkoeling en hebben sommige een plonsje gewaagd in de frisse water.



Na deze verfrissing zijn we in Maastricht op zoek gegaan naar een slaappleats. Zelf een slaappleats zoeken was zeker niet moeilijk en door de vlotte praatjes die jullie altijd bij hebben. Zo zijn we in sportzaal beland met een eigen zwembad. 's Avonds hebben sommigen hun sjaaltje boven gehaald voor een zotte titsbattle terwijl anderen het wat rustiger hielden met weerwolven en telefoontje. De volgende dag hebben we besloten om naar een grote zwemvijver te gaan omdat het veel te warm was.



Hier hebben we ons goed kunnen amuseren en heeft iedereen wat afkoeling gevonden op deze warme dag. Hierna hebben we al onze spullen gepakt behalve Thomas, die moest nog eens terugkeren. Als avondeten hebben we genoten van lekkere frietjes en hierna hebben we ook weer met gemak een nieuwe slaappleats gevonden, waar sportzalen toch allemaal niet goed voor zijn 😊.

's Avonds tijdens de Blackbox zijn we nog van alles te weten gekomen over jullie:

- Onze lieve, schattige Wannes Seurinck wordt de Bekende Vlaming van de groep omwille van zijn extreem uitgesproken gevoelens voor het andere geslacht.
- De groep voorspelde dat schrokkop Louka de jaarlijkse scoutsstoemp-eetwedstrijd ging winnen, maar zij moest uiteindelijk toch onderdoen voor Wannes S en Fran. (Toch goed gestreden hoor, Louka)

JONGGIVERS

- De groep was erover eens dat opnieuw onze heer Seurinck als eerste een titularis zou zoenen voor betere punten. (Maar dan moet er wel een leerkracht zijn die met onze Wannes wilt zoenen natuurlijk ... Oepsie, daar hadden we niet aan gedacht.)
- De titels Miss en Mister Jonggiver 2019 werden toegewezen aan Fran en Wibbe. Zij zijn zo blijkt het meest geliefd bij de tegenpartij.
- Ook zaten jullie vol hoop te wachten opdat er nog een koppeltje gevormd werd binnen de groep en zaten jullie al vol suggesties wie dat dan wel niet zouden moeten zijn. Hier hebben we jammer genoeg niets meer van terug gehoord.
- De eerste plaats voor grootste crimineel binnen de jonggivers werd overhandigd aan (opnieuw) Wannes S. (Die overduidelijk iets te veel in de spotlight viel tijdens deze activiteit.)

De derde dag was het al weer tijd om naar de kampplaats terug te keren. Na een ontbijtje in het skatepark hebben we onze stalen ros teruggenomen naar Oudsbergen.



De kortste samenvatting die we kunnen geven is eigenlijk onze kampvuuract. Zie hier dus de meeste memorabele momenten: We vertrokken vanuit Ravels met onze koersfiets, 100 km fietsen dat is toch niet niets.

Het fietsen was voor sommigen zeer vermoeiend, maar dankzij de ferme fietsroute was het uitzicht wel boeiend.

We maakten een tussenstop bij het meer, dat was echt nodig want onze kont deed een beetje zeer.

Bergaf gingen we zeer snel, maar gelukkig hadden we een fietsbel.

Toen we aankwamen waren we ferm hard aan het zweten, dat zal waarschijnlijk iedereen wel weten.

De mannen deden al heel snel ambetant, dus moesten we als straf met hun knieën op een tonrand.

Het eten was hier echt perfect, voor onze kookouders hebben we veel respect!

Antje sliep op driedaagse heel speciaal, iedereen lag breed maar zij heel smal.

Om toen te gaan zwemen was zeker niet mis, en riepen toen met z'n allen: "40 graden, morgen fris!!"

Het nachtspel was ontzettend wijs, dit was voor velen maar niet voor Mathijs.

Tijdens het straffen verzonnen de leiding soms een nieuwe regel, Fran en Heleen waren bijvoorbeeld: "Een domme, domme kegel" We stelden best vaak kei domme vragen, jammer dat de leden dit vaak niet inzagen.

Op z'n momenten maakte de leiding een uilengeluid, en zeiden tegen de leden: "Mannen, zoek het uit!"

Tijdens het dorpsspel waren de opdrachten niet verkeerd, we hebben toen een vel wc-papier geplastificeerd.

We waren constant op elkaar aan het schrijven, onze vriendschap was zo groot dat we niet van elkaar af konden blijven.

Het avondeten was snel naar beneden aan het zakken, de wc's waren volzet, dus gingen we maar in het bos kakken.

Fran moest midden in de nacht kaai herd spauwen, want ze had te veel scoutsstoemp binnen gedauwen.

Op de fiets gingen we vaak een tandje rapper, in de vijfde versnelling met onze moppentapper!

Het einde is in zicht, iedereen is moe maar we mogen met zekerheid zeggen ons kamp was GEWOON GOE!

Dat de jonggivers fan waren van hun leiding was geen geheim. Ze begonnen zelfs spontaan met liederen en gedichtjes over hun leiding te schrijven

Lied Nick

Nick, je bent grappig en lief
Een echte hartendief.
Jij met je lekkere baard
Je bent m'n impulsief nijlpaard <3
Je bent de aardbei op mijn ijs
En je mist ook een vijs
Je bent mijn favoriete graan,
Ik zie u eigenlijk wel staan,
Tot over 2 jaar!
Dikke doi
Xxx Antje

Hoe zetten we volgend jaar een tent op.

We hadden al een hele dag gefietst (wel 100 km 😊) en we kwamen aan rond het avondeten, dit kwam goed uit want we hadden allemaal reuze honger. Maar dan na onze lekkere maaltijd was het de bedoeling dat we de tenten gingen opzetten. Dit bleek al moeilijker dan verwacht want sommige jonggivers hadden dit nog nooit gedaan. Dus bij deze nog eens stap voor stap: hoe zet ik een tent op.

- We beginnen met het grond zeil volledig open te leggen. Dit is het dikke stevige zeil (meestal groen).
- Daarna leggen we het buiten zeil er ondersteboven op, ook volledig uitvouwen. Dit is ook meestal groen en in de oudere tenten wit.
- Dan leggen we het binnen zijl op het uitgevouwen buiten zijl, MAAR het is belangrijk dat je dit maar halfopen legt de vouw moet bij de gaten zijn. Zoals op de foto rechts. ->



- Dan mag je de stokken in de gaten steken met de punt naar boven. En daarna de punten die er van bovenuit komen door het buiten zeil steken.
- De volgende stap is de laatste voor de tent de lucht in kan, de grootste stok door de lussen van het buiten zijl stoppen en deze verbinden met de kleinere stokken die je net door de gaten van de zijlen hebt gestopt.
- Nu kan je de tent met 3 personen recht zetten (één per paal). Zorg ervoor dat de pinnen door het tentzeil blijven steken. Verplaats de tent zodat de palen op één lijn komen te staan in het midden van het grondzeil. Dan moeten enkel nog de hoeken vast gemaakt worden met piketten.
- De tent staat nu recht en je kan op het gemak de rest van de pikketen in de grond slaan en daarna gelijk vasttrekken.



Hier hebben wij nog EEN SUPER GOEDE MOP ...

Er stond een man op de bus te wachten.

Zei den buschauffeur:

“Komt is van m’n bus af!”.



JONGGIVERS

Wie kan deze **rebus** oplossen?

 -BI	+	 -I	+	 -FDE
 C=A	+	 +N		
 -LD	+	 -I	+	 B=D

FOTOFINISH'ke



Leidingsvoorstelling:

Dag Jonggivers!

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur en zoals gewoonlijk gaan we er weer een topjaar van maken!

Degene die al niet kunnen wachten moeten zeker het weekend van **8-9-10 november** vrij houden. Er zou dat weekend wel eens iets zots kunnen gebeuren. Dus noteer deze data in je agenda!



Bij elk nieuw jaar hoort natuurlijk ook nieuwe leiding. Omdat jullie ons allemaal nog niet zo goed kennen, stellen we ons een keertje voor...

JONGGIVERS



Hoi, ik ben Ares, god van de oorlog en krijgskunst. Mijn aardenaam is Christophe. Ik heb een hobby, Bob de Bouwer spelen. De totem die ik gekregen heb in mijn 23-jarige leven is hulpvaardig penseelaapje. Een mooi levensmotto vind ik: 'Wees er altijd voor iedereen. Wie dan ook, waar dan ook'. Ik heb altijd een fototoestel op zak zodat ik alle momenten op de scouts kan vastleggen.



Hoipiepeloi, ik ben Hades maar word Ferre genoemd op deze aardbol. Als god van de onderwereld hou ik van scouts en vuurballen spuwen. Ik basketbal en luister graag naar 'Echte vrienden' van BZB. Mijn totem is gepassioneerde kwikstaart en loop al 20 jaar op deze bol zand rond. Ik heb bijna altijd een bamischijf op zak. Mijn motto luidt dan ook 'What a time to be alive what a time to eat a bamischijf'.



Ik ben Dionysos, Mats voor de vrienden. Ik ben de 19 jarige god van de wijn, het plezier en de dans. In de godenwereld hebben ze mij verkozen tot de enige echte beheerste schildpad. In mijn vrije tijd ben ik op de scouts te vinden waar je me altijd kunt vinden met een trosje druiven op zak.

JONGGIVERS



Heyhey, Artemis hier. Ik ben godin van de jacht en de maan. Meestal word ik Kato genoemd. Mijn totem is opgewekte staartmees en ben 19 lentes jong. In mijn vrije tijd dans ik graag en ga naar de scouts natuurlijk! Ik luister graag naar Mooi van Marco Borsato en mijn motto blijft; Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!



Ik ben Zeus, maar de meeste noemen we gewoon Daan. Ik ben de oppergod en heers vanaf de berg Olympus, dit doe ik al 18 jaar. Soms verveel ik mij daar boven maar dan speel ik voetbal of ga ik lopen of luister ik naar mijn lievelingslied: DoeMaarDave - Fuijje, maar meestal ben ik te vinden op de scouts. Mijn vrienden/medegoden hebben mij de totem sfeervolle beloega gegeven. Ik heb altijd een cervela op zak en mijn moto is daarom ook 'Het leven is als een cervela, je moet het zelf speciaal maken.'



Mijn naam is Athena, godin van de strijd, godin van de wijsheid & beschermer van de stad Athene. Op de planeet Aarde word ik ook wel eens Paulien genoemd. Mijn totem is uitbundige pauw en ik ben sinds enkele maanden meerderjarig. Op zondag vind je mij natuurlijk op de scouts, waar ik ook standaard een stratenplan van de stad Athene bij heb. Dag en bedankt!



Hallo. Ik ben Poseidon, de god van de zee, maar sommige noemen mij ook wel eens Yannick. Als ik op het land ben doe ik aan scouting en als ik in de zee ben speel ik met de visjes of slaag ik stoute haaien. Mijn totem is sfeervolle wasbeer en mijn lievelingslied is 'Ik heb de zon zien zakken in de zee'. Ik ben al 17 jaar god van de zee en heb altijd mijn drietand op zak want zonder drietand zwem je in het zand.

Wij zijn al helemaal klaar om er weer een fantastisch jaar van te maken en hopelijk jullie ook!

Groetjes en tot zondag, jullie gloednieuwe leiding.



Kampverslag 2019: Giverkamp 2019

Geniet van ons dagboek en veel meer.. ☺





50-81
19-07-19
diefste dagboek,

Vandaag hebben we 40 km gefietst naar Gorinchem. Het was een rustige dag. We zijn op het pondje geweest. Toen we aankwamen hebben we onze tenten opgesteld en meteen gaan zwemmen naar het "eiland". Jill was heel bang van de koeien. In de avond hebben we pita gegeten dat was ECHT lekker. Daarna hebben we onze haren gekleurd. Voor we gingen slapen hebben we nog een pintje gedronken en een puddinkje gegeten. Er werd besloten dat Anke de roekelpet kreeg!

Ferre

Britt

Sander

Axelle

20-07-19

liefstes dagboek,

Dere ochtend zagen we pas het Resultaat van het haarkleuren door het daglicht. Nadat we onze tenten opgeruimd hadden wouden we vertrekken maar het regende heel hard dus we deden onze poncho's en regenjassen aan.

Vervolgens stopten we bij de eide voor het ontbijt. Met regende nog steeds dus we namen de ~~de~~ trein naar Den Haag. Toen we daar aangekomen waren gingen we een slaappleats zoeken maar niemand was ons ii. Fien, Jene, Brecht en Kato hadden een plek gevonden in openlucht! Tot sed aten we nog frietjes!!!

Brecht

Wout

Maxim



Onze daggezegden:

- Dag 1 en Mander zijn handdoek is al nat.
- Dag 2 en Tuur zijn wiel staal al paraplu.
- Dag 3 en Brecht klaagt over zijn stander.
- Dag 4 en Mander zijn hemd hangt al vol met smeer en meeuwenstront.
- Dag 5 en iedereen heeft eindelijk kunnen douchen.
- ...

Paalcamping was ons ding wel 😊



Het mooie Den Haag.



Bezoekje in Amsterdam.



Ons avontuur met
de kano



En veel
waterpret!



Na onze fantastische doorreis in Nederland kwamen we aan in Oudsbergen om ons aan te sluiten bij de andere groepen. Gelukkig werden we direct goed ontvangen door de kookouders en konden we ons gelijk vol duwen met wentelteefjes. We genoten nog met volle teugen van de laatste dagen van ons geweldige giverkamp.

Het was een waar genoegen!
En we hopen dat jullie ervan hebben genoten
En misschien tot volgend jaar ...
De giverleiding

LEIDINGSVOORSTELLING:



Beste Vlindertjes,

Een nieuw scoutsjaar vol spektakel en plezier staat weer voor de deur dat jullie met ons, drie onwijs getalenteerde venten, zullen beleven. Het is niet per toeval dat het juist deze drie leiders samen zijn... Nee nee, dit is namelijk het trio dat de boysband van Scouting Ravels vertegenwoordigt, genaamd:

The Butterfly Project 🦋

Dit jaar zullen we ons gloednieuw album uitbrengen, compleet met onze grootste hits zoals: It Are Circles, Er Waren Tomaten Bij, Zoek Het Uit, 20 Pinten Morgen Fris en nog veel meer knallers. Indien jullie ons nog niet kennen na het kennismakingsspel, zullen we ons toch even aan jullie voorstellen.



Naam: Dries Janse

Artiestennaam:

Ji-Hi-Butterfly

East/West: West!

Lievelingsvlinder:

Blauwe Ijsvogelvlinder

Vouwer/Propper: Vouwer

Idool: Conchita Wurst

Lievelingsinstrument:

Triangel

Verborgen talent: Flexen 🤪

Naam: Vincent Verschueren

Artiestennaam: Lil Butters

East/West: West-Side

Lievelingsvlinder:

Hamadryas Amphinome | Red Cracker

Vouwer/Propper: Vouwer

Idool: Big Time Rush

Lievelingsinstrument: Blokfluit

Verborgen talent: Verleiden





Naam: Hendrik "Henk" Seurinck

Artiestennaam:

The Mighty SpankHenk

East/West: East-Side (villawijk)

Lievelingsvlinder: Morpho

Vouwer/Propper: Vouwer

Idool: Get Ready!

Lievelingsinstrument: Neusfluit

Verborgen talent:

Tienermeisjes laten gillen 😎





Kampverslag 2019:

JINKAMP 2019



DAGBOEK

Een verslag van ons fantastische kamp in Bulgarije!

Zondag 14 juli

Allerliefste dagboek,

Heel vroeg in de ochtend zijn we vertrokken naar het Kerkplein om te verzamelen. Toen ook Yari haar zonnebril opgehaald had en Eva eindelijk gearriveerd was, konden we vertrekken naar Charleroi. We moesten bijna Kato achterlaten op de luchthaven omdat ze geseind was. Uiteindelijk geraakten we wel allemaal veilig in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije.

In Sofia hebben we een uur moeten wachten op de leiding die boodschappen aan het doen waren en niks konden vinden. Bovendien was het winkelpersoneel écht niet vriendelijk!

De busvrouw heeft ons foute info gegeven over bussen om in Rila te geraken, maar we moesten wel met haar op de foto. Nu zijn we dikke popu-boys en -girls. Dus wij met taxi's gegaan maar de taxichauffeurs waren echt halve zotten. Waar je 60 km/uur mag rijden, vermenigvuldigen ze met 2.

Eenmaal in Rila aangekomen was het *chilliewillie*; het was maar 15°C! Brrrrrr... Eten maken was niet zo simpel omdat we een vuur moesten maken... met nat hout. De mensen van de camping hadden gezegd dat er een kookmogelijkheid was bij hen, wat dus helemaal niet waar was! Al bij al hebben we ons buikje wel goed kunnen vullen. ;) De papjespasta had ons goed gedaan.

Daarna hebben we lekker gezellig een paar pintjes gedronken aan het vuurtje en blackbox gespeeld. Eigenlijk moest Louise op een vreemde Hollander zijn motor gaan zitten, maar hij vertrouwde ons niet en deed zijn tent pas dicht wanneer hij ging slapen. Daarna zijn we zelf *dodokes* gaan doen.

Xxx Lotte, Louise, Merel & Kato

Maandag 15 juli

Liefste dagboek,

Met de wekker in onze oren en de koude om ons heen,
ontwaakten we tussen de bergen terwijl het zonnetjes op camping
Bor scheen.

Met de prut nog in onze ogen en een lege maag,
maakten we ons klaar zonder veel geklaag.

Onze tocht naar de 7 meren begon al vroeg,
want we hadden nog een hele wandeling voor de boeg.

We marcheerden door de bossen in een lange stoet,
onze hoofden gevuld met goede moed.

Na een uurtje naar boven te kullen,
besloten we om onze lege maagjes te vullen.

We trokken ons omhoog aan takken en rotsen,
om niet met onze kop op de grond te botsen.

Bij Yari en Kato ging dit soms mis,
het zijn niet de handigsten; dat is iets wat zeker is!

De tocht werd zwaarder en harder woeien de winden,
en opeens konden we houten huisjes met knakworstjes vinden.

Na een zware tocht begonnen enkelen te protesteren,
daarop besloten we om terug te keren.

De terugweg was slipperig en vol gevaar,
daardoor zakten sommigen onder ons soms in elkaar.

Na een lange tocht door bomen en takken,
besloot Kato om toch maar in het bos te kakken.

Na een kort bezoekje aan het Rilaklooster,
gooide onze lieve reus van 170 kg van de camping 3 vleezokes de
man op de rooster!

Na een goed georganiseerd doucheke te pakken (de venten),
begonnen met op iedereen een dierennaam te plakken.

Xoxo de beste leiding evaaaaah!

Dinsdag 16 juli

Hontig dagboek,

Vandaag hebben we niet veel uitgestoken en vooral veel gereisd. We stonden vroeg op om met onze rugzak naar het klooster te wandelen om daar dan de eerste bus te pakken, toen een Russische vroeg naar een foto met ons. Na de eerste (korte) busrit, kwamen we aan in een *skeer* dorpje. Daar hebben we naar een winkel gezocht voor ontbijt te kopen.

Na een lekker ontbijtje vertrokken we met onze tweede bus naar Blagoevgrad (of iets in den trend). Nadat we allemaal heel goed gekakt hadden in de plaatselijke Lidl, stapten we weer op een bus. Deze bus/*boez*/sauna had echter een heel chagrijnige chauffeur die dacht dat hij onze rugzakken niet kon vervoeren. In deze sauna hebben we vervolgens 4 uur gezeten richting Plovdiv.

Daar aangekomen, vertrokken we richting de camping. Maar pas toen we daar aankwamen, vertelde de leiding ons dat we in een hostel sliepen. Spijtig genoeg kwamen we daar wel tot de realisatie dat Lennert zijn koekeltrui was vergeten in de bus... Gevolg: Lennert was ook de volgende koekel!

's Avonds gingen Lennert, Yannick en Tom naar de winkel voor wraps met een tussenstop in de McDonalds. Daarna hebben we gekookt, gegeten en totems gezocht voor de eerstejaars. Afsluiten deden we met een pintje op het terras.

HAP SLIK DAUW, TIS GENOEG VOOR NAUW

Yannick, Lennert & Tom

Woensdag 17 juli

Liefste dagboek,

Vandaag hebben we het stadje Plovdiv bezocht. We zijn naar gekke kerken geweest en naar een oud Romeins theater. 's Middags hebben we een Big Mac menu gegeten voor maar 5 lev (= 2,5 euro). Toen onze buik vol zat, speelden we het spel "om ter eerste 5 foto's maken in een etalage". Iedereen liep direct alle

winkels binnen. Maar er kan natuurlijk maar 1 groep winnen en dat waren wij (Eva, Yari en Nele). 😊

Na deze inspanning hebben we de trein genomen naar Boergas. In de trein was het dik feest met een polonaise als gevolg. Eindelijk aangekomen, vergat Eva haar heuptasje in de trein: KOEKEL!!! Ze had geluk dat het de eindhalte was en dat de trein er nog stond.

Hierna hebben we de taxi genomen naar camping Aheloy met papa Georgio. Op onze camping hebben we onze tenten opgesteld en daarna hebben we een totemisatie gedaan op de pier. Om de dag af te sluiten, hebben we nog een spelletje *weerwolven* gespeeld. En toen was het al bedtijd!

Kusjes,

Nele, Eva & Yari

Donderdag 18 juli

Liefste dagboek,

Vandaag zijn we Nessebar gaan bezoeken. Nadat we op de camping lekker ontbeten hadden, heeft Antonio ons naar Nessebar gebracht. We zijn begonnen met rustig het oude stadgedeelte te verkennen. Hier vonden we vele gezellige winkeltjes voor een groot deel gevuld met 'echte' merkkleding.

Het was lekker warm dus we begaven ons hierna naar het strand. In de zee lag heel veel zeewier en vele jongen konden het niet laten om hier mee te spelen en te gooien. Tussendoor hebben we nog een lekkere pizzapunt gegeten. Nadat we lekker hadden gegeten in de zon, kwam Antonio ons weer ophalen.

Als avondeten hebben we een lekkere pasta met gehakt en delicioze saus gegeten; bestaande uit tomaat, wortel en paprika. Als dessertje hebben we enkele pilsjes en wat sangria genuttigd. Om de sfeer er nog meer in te brengen, hebben we ook het *pizzadozenspel* gespeeld.

De volgende bestemming van de avond was Sunny Beach. Natuurlijk konden we weer rekenen op onze goede Italiaanse vriend Antonio voor het vervoer. Ditmaal had hij ook een kameraad mee als tweede chauffeur, maar die had een nogal aparte rijstijl. Hij reed constant in Antonio zijn gat en kon vaak maar net op tijd remmen.

Omdat deze man zo dicht tegen Antonio's busje reed, heeft Yannick van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn blote kont eens tegen het raam te plakken. Daarbovenop speelde onze toffe nieuwe chauffeur ook heel graag met volumeknopje van de muziek. Blijvende gehoorschade was het gevolg!

In de straten van Sunny Beach aangekomen, kwamen we 2 enthousiaste barmannen tegen die een goede deal voor ons konden regelen in café 'Brexit', onder de slogan: "In or out, we'll be drinking loud!". Hier hebben we gedurende 2 uur onze dorst onbeperkt kunnen lessen. De wc's waren veel te duur waardoor we onze blazen onder de trampolines in de buurt hebben gelegegd.

Na een korte tussenstop met een stuk pizza, zijn we naar de Viking Beachclub gegaan. Thijs en Nele zijn daar in een bol de lucht in gekatapulteerd. In de Viking zijn we een lookalike tegen gekomen van Ferre Van Ginhoven, en ook andere *lookalikes* van de family Van Ginhoven passeerden de revue!

Na ons avontuur is Antonio ons weer komen ophalen. Gelukkig pasten we allemaal in zijn grote bus!

Xxx Paulien, Thomas & Thijs

Vrijdag 19 juli

Liefste dagboek,

Na een lang avondje uit, ontwaakten Nele en Thomas met een helse kater. Voor Thomas was dit zelfs de allereerste keer ooit! Die cocktails van de Brexit waren hem dan toch niet zo goed gekomen. 😊 De rest van de groep had niet zo'n last van een kater maar eerder van het opstaan. Antonio was ook nog niet wakker aangezien hij gisterennacht nog nachttaxi van dienst was. En hij had ook nog nood aan zijn dagelijkse ochtendsigaretten, hij

is namelijk een echte smoorraap! Het was bij gevolg dan ook al 12 uur toen we eindelijk vertrokken naar het waterpark.

We hadden allemaal een voorraadje eten en drinken opgeslagen om in het waterpark op te smikkelen maar aan de inkom viel het ons toch dik tegen dat we alles moesten inleveren.

De harde kern (wij dus) begonnen al meteen met de strafste glijbanen die heel erg steil naar beneden gingen. Iedereen werd op de groene glijbaan *gebird* en bij Louise had dit nogal tragische gevolgen. Haar *poepenholleke* lag namelijk open en bij het volgende toiletbezoek kwam er ook water ook, wat trouwens ook het geval was bij Kato en Lotte. Zij hebben een gratis darmspoeling gekregen dus! 😊

Na een aantal glijbanen kregen we toch een hongerke en besloten we om een vettige hamburger met friet te eten. Enkel Thomas en Nele kregen dit toch niet binnen wegens hun zware kater.

De coolste en meest angstaanjagende glijbaan was ongetwijfeld de schans met de banden. Daarna kozen we toch voor een iets rustigere optie: de *Lazy River*, die toch niet zo *lazy* uitdraaide dankzij de overactieve jongens. Daarna zijn er ook nog enkelen blijven steken in de *Tol*.

Om 18 uur is onze vaste taxichauffeur Antonio ons weer komen ophalen. We konden hierna ook bijna direct aan tafel aanschuiven in zijn restaurant. Er werd ons een grote pizza de man voorgeschoteld met champignons, maïs, salami en augurk. Dit was natuurlijk te veel aangezien Thomas niet meeat. Het werd bijgevolg een *pizzaparty* waar iedereen overvol uitkwam. We konden die pizza's van onze goede vriend natuurlijk niet laten staan!

Antonio had als kers op de taart ook nog een live optreden voorzien van een saxofonist/klarinetblazer die ons voorzag van topschijven zoals *Aux Champs-Élysées* en *Despacito*. We eindigden onze dag met een totemisatie en enkelen onder ons speelden nog *weerwolven* voordat ze in hun slaapzak kropen.
Kut scouts, juuuu!
Merel, Kato & Louise

Zaterdag 20 juli

Hoi kut scouts,

Blijkbaar bleef niet iedereen in zijn slaapzakje liggen vorige nacht: de boys besloten om midden in de nacht eropuit te trekken in de hoop terug te keren met een mooie vlag.

Na een klein uurtje stappen, bereikten ze hun doel op het midden van een rotonde. Helaas staat de tijd nooit stil in Sunny Beach, het Las Vegas *van den Aldi* en de taxi's bleven maar rondjes rijden. Omdat die Bulgaren een stelletje *wacko's* zijn en de maffia alomtegenwoordig is, besloten de jongen onder begeleiding van een opkomend zonnetje terug te keren naar hun slaapzakjes... helaas zonder vlag. ☹️

Toen het middag was, besloten we om een eind te maken aan onze lange nachtrust. We genoten van ons rustdagje met volle teugen. De ene vond ontspanning in een potje kaarten, de andere besloot om een duikje te nemen en te vechten tegen de golven van de zee. Verder zijn we het allemaal eens dat de Zwarte Zee een meer is en niet veel meer dan dat.

's Avonds konden we weer terecht bij Antonio, onze *Casanova van den Aldi*, voor een heerlijke Italiaanse pasta. We genoten van een leuke avond en enkele drankjes en gingen weer slapen.

Juuuuuuw

Yannick, Tom (*plantenfretter*) & Lennie (*stinkbek*)

Zondag 21 juli

Liefste dagboek,

Vandaag zijn we vertrokken naar Varna. Dit deden we in 2 shiften met de bus van Antonio. Toen de eerste groep arriveerde, ging deze al naar de mega grote supermarkt waar ze minstens 2 uur binnen was. De andere groep kwam pas 4 uur later aan omdat de weg van Sunny Beach naar Varna 2 uur in beslag nam.

In de mega supermarkt laaiden we onze kar helemaal vol en daarna gingen we gezellig samen lunchen op de koele

parkeerplaats onder de winkel. Toen we gegeten hadden, vertrokken we naar onze camping met onze kar.

Dit was echter heel erg zwaar: de jongens moesten die kar helemaal naar boven duwen! Even hierna kwam ook de tweede groep aan op de camping en begonnen we ons avondeten klaar te maken: overheerlijke hamburgers!

Na het avondmaal begonnen we een echte kaas- en wijnavond! Omdat er zoveel moeilijke mensen waren onder de jins, waren er – naast kaas en wijn – ook olijven, salami, worst, chips, nootjes, kroepoek, Guinness, sangria, enzovoort... De olijven vielen niet echt in de smaak maar gelukkig vond Nele ze wel lekker zodat ze toch op geraakten.

In de blikjes Guinness zaten ook balletjes. Tom was erg benieuwd naar zo'n balletje en sneed een blikje helemaal open met zijn mes. Nadat Yari het balletje eventjes inspecteerde, begon ze het balletje bij iedereen in het bekertje te gooien. En al die personen moesten dan hun drankje leegdrinken. Het spelletje speelden we nog een hele avond verder waardoor het heel erg gezellig werd!

Tot morgen!

Mvg Yari

Maandag 22 juli

Liefste dagboek,

Deze ochtend zijn we na het ontbijt te voet naar Varna vertrokken. Eenmaal in Varna aangekomen, kwamen de girls een Starbucks tegen en daar hebben ze leuke belachelijk commerciële Instagramfoto's gemaakt. Daarna zijn we allemaal een ijsje gaan eten. De meesten onder ons hadden in het Nederlands besteld maar ondanks de taalbarrière heeft de verkoper ons toch allemaal begrepen. Hierna zijn we een terrasje gaan doen en heeft Thomas een dutje gedaan. Tussendoor hebben we natuurlijk ook wel iets van het stadje gezien.

Omwille van de hitte wilden we gaan zwemmen en gingen we naar de zee. Onderweg hier naar toe maakten we een tussenstop

om wat synchronozwemmers te bewonderen. Daarna hebben we dit zelf nagedaan en we konden dit natuurlijk veel beter!

Hierna wilden we de bus terugnemen. We stapten allemaal op de bus en wilden betalen. Maar toen we wilden betalen, werd de mevrouw van de bus helemaal gek, begon te roepen en wilde ons zo snel mogelijk van de bus af. Henk en Sven stapten van de bus... en de bus vertrok. Even later werd ook de rest uit de bus gezet. Tot nu toe weet nog altijd niemand wat we juist verkeerd hadden gedaan.

Na dit avontuur namen we een nieuwe bus, maar toen we waren uitgestapt, merkten we dat onze portefeuille verdwenen was. Bye bye zuur verdiende centjes! ☹️

Na het eten en enkele drankjes, gingen we uit in Varna. Hier waren de cocktails belachelijk goedkoop (en straf). In de bar kwam een Noorse militair met ons praten en hij wilde al snel vechten met Sven. Ons Svenneke had natuurlijk gewonnen!

Tegen een uur of 5 waren we bijna op de camping. Toen besloten de boys om nog vlaggen te gaan pikken. En met succes: ze hebben er 2 gevonden! 1 van een bedrijf en 1 van de tuin van een villa. Hierna bezochten de boys ook nog een oud verlaten communistisch gebouw. En tegen 6 uur kwamen ook zij terug aan op de camping. Weliswaar zonder sleutel, dus ze moesten ook nog eens over de poort klimmen alvorens in hun bedje te kruipen.

Dag en bedankt!

Paulien & Thijs

Dinsdag 23 juli

Liefste dagboek,

Ik draag veel geheimen met me mee; maar vandaag werd het grote geheim aan ons onthuld, namelijk de totems.

De dag begon goed en benauwd tot er veel regenwolken over Varna trokken. We besloten dus om er een rustig dagje van te maken en we bleven daarom op de camping. Thijs kwam met het

goede idee om de laatste knopen door te hakken ter beslissing van de totems. Bij de ene verliep dit al wat vlotter dan bij de andere, maar uiteindelijk kwamen er toch hele mooie totems uit!

Omdat we toch al zo tam waren en geen zin hadden om te koken, besloten we om lasagne te kopen en in de microgolf te steken.

Na dit overheerlijke avondmaal begon het opeens heel hard te onweren en hebben we een houseparty in de schuur gehouden.

Daarna hebben we een regenjas aangetrokken en vertrokken we naar de enige echte totemisatieplaats: het verlaten *Parc Monument of the Sovjet-Bulgarian Friendship*. Met een beetje pipi in te broek gingen we allemaal door het opengebroken tralies van dit gigantische monument en klommen helemaal tot op het dak. Daar hadden we een prachtig uitzicht over de stad Varna; dit was de ideale plaats om onze totems uit te roepen!

Als eerste kregen de eerstejaars hun totem:

- Lennert – Buffel
- Kato – Winterkoninkje
- Thijs – Newfoundlander
- Merel – Sikahert
- Thomas – Sneeuwhoen

Hierna was het de beurt aan de tweedejaars die hun voortotem kregen:

- Louise – Volhardend Stokstaartje
- Paulien – Uitbundige Pauw
- Nele – Weetgrage Waterwolf
- Yannick – Sfeervolle Wasbeer
- Eva – Standvastige Chimpansee
- Yari – Verrassende Stekelstaartekhoorn
- Tom – Doordachte Saki

Achteraf bleek dat Merel dezelfde totem als die van haar mama had gekregen. 😊

Op de terugweg naar de camping stond er opeens een auto geparkeerd naast dat monument die er eerst niet stond. En dus waren Yari en Louise heel bang. Omdat Yari zo bang was en niet aan het opletten was, liep ze recht door een hele diepe plas en

probeerde Louise er mee in te sleuren. Bij deze had Yari terug de koekel verdiend! Op de camping aangekomen, hebben we nog chocoladefondue gemaakt met verschillende fruitjes. Daarna zijn alle oogjes dicht gegaan en zo was deze dag alweer gedaan!

Louise, Kato & Merel

Woensdag 24 juli

Dag *koekwouzen*,

Deze ochtend zijn we weer uit onze nest gekropen op een veel te vroeg uurtje. *Huts*, op den trein gesprongen naar één of ander vaag, niet uitspreekbaar boerengat. Daar hebben we even op een bus gewacht. En toen zei de buschauffeur: "Hey, komt eens mijn bus af!". 😊

Aangekomen in het stadje Veliko Tarnovo (*Turnova* voor de vrienden) na een lange trein- en busrit, zijn we naar een hostel gewandeld. Daar hebben we onze bagage gedropt en een douche gepakt, weliswaar zonder sangria. Daarna hebben we wat rondgewandeld/getoerist in *Turnova*.

's Avonds hebben we lekker en belachelijk goedkoop gegeten in een restaurantje. Na het eten vertrokken we naar het meest vage volksfeest ooit. Daar hebben we geleerd dat schreeuwende wijven en twerkende blote venten allemaal heel normaal zijn in Bulgarije. Ondanks al de vaagheid, hebben we toch allemaal goed gelachen en een gezellige avond gehad.

Na het volksfeest hebben we een Hollander met een dikke Porsche helpen parkeren en zijn we nog een cocktailtje gaan *binnentikken* in een mooie lounge.

Xoxo Yannick

Donderdag 25 juli

Liefste dagboek,

Deze ochtend zijn we weer vroeg opgestaan. Na een doucheke en lekker ontbijtje op de kamer, vertrokken we naar het fort van Veliko Tarnovo. Door het warme weer heeft spijtig genoeg niet

iedereen de top van het fort bereikt, maar al bij al was het overal wel schoon.

Na het bezoekje aan het fort, was het al weer tijd om door te reizen naar de laatste bestemming van onze reis: de hoofdstad Sofia. Na een stevig wandeltochtje in de hitte kwamen we aan op het busstation van Veliko Tarnovo. Er waren nog juist 15 plaatsen vrij op de volgende busrit; daar hadden we eufke chance!

Na een lange busrit doorheen het Bulgaarse binnenland, waarin de jins te horen kregen dat de leiding de sangria "vergeten" was, kwamen we aan in Sofia. We dropten onze bagage in ons chique appartementje en we gingen de stad verkennen. Op een paar mooie gebouwen na, was er in Sofia spijtig genoeg niet zo heel veel te doen; maar we hadden het wel gewoon goe!

's Avonds gingen we weer met z'n allen op *resto*. Na een lekker (en goedkoop) etentje was het tijd voor dessertjes te bestellen. Dit ging vlot bij iedereen... behalve bij Thomas. Ons Thomasje had namelijk 3 porties ijs in plaats van 3 bolletjes ijs besteld. Resultaat: 9 bolletjes ijs en de koekel voor Thomas!

Na deze koekelstoot van formaat hebben we onze laatste avond afgesloten in een cocktailbar in het centrum. En alvorens in ons bedje te kruipen, speelden we ook nog even *weerwolven* met zijn allen!

Greetzzzz de beste leiding ooitttt

Sven, Lotte & Henk

PS: Met de sangria "vergeten" bedoelen we "zelf opgedronken" 😊

Vrijdag 26 juli

Liefste dagboek,

Vandaag was jammer genoeg de laatste dag van ons jinkamp in Bulgarije. We hebben lekker uitgeslapen in onze bedjes van ons appartement (5 sterren). Aangezien we geen zin hadden om brood te halen, besloten we een ontbijtje/brunch mee te pikken bij de KFC. Daarna zijn we een paar kerkjes gaan bezoeken die er allemaal hetzelfde uitzagen: grauw, donker en lelijk.

Nadien hebben we ons geïnstalleerd op een terrasje in de binnenstad van Sofia. Terwijl de eerstejaars onze rugzakken gingen verplaatsen in ons appartement, moesten de tweedejaars op gesprek bij de leiding in verband met hun keuze of ze volgend jaar ook leiding worden. Na een aantal goede gesprekken en lekkere drankjes zijn we vertrokken richting appartement en hebben we 5 glazen halve liter Stella *meegeschoept*.

Onderweg maakten we nog een tussenstop bij de winkel *Happy Socks*, waar iedereen een souvenirkje kocht voor de helft van de prijs ten opzichte van in België, en bij de McDonalds voor een ijsje.

Daarna vertrokken we al naar de luchthaven. Toen we daar door de douane moesten, werd ineens iedereen gefouilleerd. Eva en Yari moesten hun schoenen uitdoen en Lotte haar bagage werd helemaal uitgeladen. Ze had haar met choco besmeerde mes er vergeten uit te halen: KOEKEL!

We hadden wel een *pechje* want ons vliegtuig had een uur vertraging. Eenmaal op het vliegtuig vielen vele oogjes al gauw toe behalve die van de leiding, want zij hadden stiekem een klein flesje cognac besteld. Niet stiekem genoeg blijkbaar! 😊 Na een vlucht van 2 uur kwamen we om middernacht aan in Charleroi. Onze ouders stonden ons vol spanning op te wachten en brachten ons veilig en wel terug naar huis.

Ons buitenlands kamp stopt nu hier, maar we hadden in ieder geval héél veel plezier!

Leidingsvoorstelling:
Hoe het allemaal begon
2018



2019
Anke ging terug voor de blonde haren... Dit kwam Dries goed uit. Zo kon hij toch nog Karen worden.



Gelukkig hebben we op de scouts veel ervaring met haarkleuren



Dan maar Kristel



Ons
Kathleentje



En tenslotte
nog Karen

Het gouden trio werd gevormd...





Naam: Karen aka Rune aka Boenie
Leeftijd: 20 jaren jong. (Is dit te jong voor Gertje??)

Hobby's: Scouting, dansen en zingen! Musicals zijn echt mijn leven!!

Studie: Podologie

Totem: Dromerig zeepaardje

Aantal jaren leiding: 4 jaar

Favoriete eten: Macaroni met kaas en hesp. Of is het heps?

Favoriete drankje: Appel-rabarber sapke

Lievelingsliedje: Alles kan in Wonderland

Levensmotto: never a failure always a lesson



Naam: Kathleentje aka Anke aka Annie

Leeftijd: 20 jaar

Hobby's: Scouts, tennis, Shlager zingen en toneel spelen

Studie: Orthopedagogie

Totem: Gezellige Kraanvogel

Aantal jaren leiding: 4 jaar

Favoriete eten: gewoon veel

Favoriete drankje: ook gewoon veel

Lievelingsliedje: Lollipopland

Levensmotto: Vanavond ga ik uit en niemand houdt me tegen!



Naam: Kristel aka Dries aka Frakke
Leeftijd: 19 jaar, jong en onbezonnen
Hobby's: Scouts, scouts en scouts
Studie: Burgerlijk Ingenieur (nerdje)
Totem: Avontuurlijke Monniksrob
Aantal jaren leiding: 4 geweldige jaartjes
Favoriete eten: Rijst met kip, curry en ananas <3
Favoriete drankje: Scoutscola is en blijft menne favoriet
Lielievingsliedje: Choco choco
Waarom bij K3? Oma's aan de top
Levensmotto: Voor de zorgen van morgen zal morgen wel zorgen



Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent! Jullie zijn hier niet voor het eerst, jullie zijn ons al bekend. O het nieuwe jaar staat weer voor de deur, en daardoor hebben wij een goed humeur, Jehjehjeh. Wij zijn dus jullie nieuwe Jinleiding, maarja dat wisten jullie al, blehblehbleh. Tschent zit er een klein ratje onder os, daardoor is haar zus nu de klos. 3 bakken, wat zal haar portefeuille daaronder lijden, omdat haar zusje het geheim iets te veel verspreidde. Maar genoeg daarover, we beginnen volop met dikke sfeer, wa wilde nog meer?! Jinjaren zijn de beste van je leven, ravotten, spelen, gek doen, dansen, ... maar bovenal alles geven! Speculaas verkoop, Jincasseren, buitenlands kamp, Pierenrally,... alles met goede moed. Zo te lezen komt alles goed!
--- K3 out

Bestel via **www.hopper.be**,
laat je pakketje thuis leveren of
haal het op bij
Hopp@ De Banier in Turnhout*

*Sint Antoniusstraat 37 2300 Turnhout

Hopp@ = GRATIS LEVERING!



HOPPER WINKELS IN JE BUURT

Hopper Winkel Antwerpen

Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
03/297 37 34

Openingsuren:
dinsdag tem vrijdag
10u-12u en 12u30-18u
zaterdag
10u -12u00 en 12u30-17u

Sluitingsdagen 2015:
1, 2 & 3 januari; 1 & 14 mei;
21 juli, 11 & 19 november
04 – 22 augustus;
25 -31 december

Hopp@ De Zwerver Mol

Turnhoutsebaan 19
2400 Mol
Tel 014/32 04 28

Openingsuren:
maandag
13u00 tot 18u00,
dinsdag tem vrijdag
09u30 tot 18u00
zaterdag
09u30 tot 17u00



Beste klepperlezers, wisten jullie al dat...

- ✓ ... het kamp dit jaar weer een tentenkamp zal zijn?
- ✓ ... er dit jaar 26 enthousiaste leiding klaar staan?
- ✓ ... er een aantal van de leiding naar de herfstontmoeting is geweest en daar zeer interessante vormingen heeft gevolgd?
- ✓ ... we dit jaar afscheid nemen van 9 fantastische super leiding en we hen heeeeeeeell hard gaan missen?
- ✓ ... een maïskolf gemiddeld 16 rijen korrels heeft?
- ✓ ... coca-cola zoveel verschillende soorten frisdrank maakt dat als je er 1 per dag drinkt, je meer dan 9 jaar bezig bent met ze allemaal uit te proberen? Dan houden wij het liever bij scoutscola!
- ✓ ... karaoke het Chinese woord is voor 'leeg orkest'?
- ✓ ... een worm 10 harten heeft?
- ✓ ... we op de startactiviteit met 149 waren?
- ✓ ... 2 van de 3 podiumplaatsen van de 5 km van de Pierenloop bezet werden door het Jinco United Running Team (proficiat Emile en Sven! En alle anderen natuurlijk 😊)?
- ✓ ... je jezelf maar op 1 plaats kan kietelen? En dat aan je gehemelte is?
- ✓ ... mannelijke puppy's tijdens het spelen expres hun vrouwelijke tegenstander laten winnen?
- ✓ ...

FOTOFINISH



ADRESSEN

Adres:	Jachtweg 42c, 2380 Ravels
Site:	http://www.scoutingravels.be/
Groepsleiding	Dries De Bie
	Hendrik Seurinck,
Kapoenenleiding	Eva Dierckx,
	Jasper Rens,
	Louise De Kinderen,
	Sven Willems,
	Tuur De Kinderen,
	Yari Peeters,
Kw'kesleiding	Anneleen Ranschaert,
	Hanne Van Dooren,
	Karl Aerts,
	Louis Swaanen,
	Mander Van Breda,
	Nick Woestenburg,
	Tom Van Geldorp,
Jonggiverleiding	Christophe Van Dooren,
	Daan Seurinck,
	Ferre Van Leeuwen,
	Kato Van Criekeing,
	Mats Van Gils,
	Paulien Bols,
	Yannick Van Bavel,
Giverleiding	Dries Janse,
	Hendrik Seurinck
	Vincent Verschueren,
Jinleiding	Anke Van Ginhoven,
	Dries De Bie,
	Rune Peeters,